

**4 bezinningsavonden  
in de  
Veertigdagentijd 2017**



**Verlangen naar LEVEN**

Bezinningscentrum 'Onder de Bogen'  
Sint Servaasklooster 14  
6211 TE Maastricht



*Levensmozaiek*  
-wegen van bezielend leven

De Veertigdagentijd wil ons helpen ons voor te bereiden op hét feest van het Leven: PASEN

Pasen ( lett. Doortocht ) wil zeggen: door alle wederwaardigheden, vreugde en pijn heen tot een hogere kwaliteit van leven komen, ja, tot het meest waarachtige leven, dat alle dood overwint.

Pasen beantwoordt aan ons diepste menselijk verlangen naar leven.

In deze bezinningsavonden laten we ons inspireren door een boek van **Margot Kässmann**, een Duitse theologe, SEHNSUCHT NACH LEBEN.

Vier thema's uit haar boek willen we bezinnend, vierend en delend met elkaar uitdiepen en zo aan deze Veertigdagentijd een rijke inhoud geven.



19 februari:  
VERLANGEN NAAR EEN  
THUIS

26 februari:  
VERLANGEN NAAR  
VRIJHEID



12 maart:  
VERLANGEN NAAR  
LIEFDE

19 maart:  
VERLANGEN NAAR  
VREDE



**Tijd:** van 19.30 tot 21.30 uur.

**Begeleiding:**

Claudia Theinert en Johan Muijtjens

**Kosten:** € 10,- per avond

## **Elementen van elke avond:**

- Inspiratieve inleidingen
- Delen van wat in ons leeft
- Meditatieve opening en sluiting

## **Meer informatie en/of aanmelding:**

Claudia Theinert

e-mail: [info@levensmozaiek.nl](mailto:info@levensmozaiek.nl)

tel.: 06-15161983

[www.levensmozaiek.nl](http://www.levensmozaiek.nl)

opgave vóór 15 februari 2018

Mensen die durven dromen en verlangen, leggen zich niet neer bij de ogenschijnlijk onveranderbare realiteit. Zij ontwerpen beelden van een toekomst, die de werkelijkheid overstijgt. Hierbij kan het verlangen een onvermoede kracht ontplooiën

(naar Margot Käßmann).